



BÅTTURER I SPREEWALD

sedan 1853



Njut av vårt gröna Venedig!



Telefonnummer till kontoret, från utlandet;
+49(0)3542 2225
www.grosser-hafen.de



Vår service

- Ett stort urval av dagliga båtturer
- Löpande avgångar från kl. 09:30
- Presentkort (försänds även med post)
- Kombinerade båt-cykelturer (förbeställes)
- Kombinerade båt-paddelturer (förbeställes)
- Konkurrenskraftiga grupperbidanden
- Förslag till kompletta dagsprogram
- Stadsrundturer och Spreewaldmolly
- Hamn med små affärer, toaletter och försäljning av de inhemska, mycket berömda gurkorna.

Parkering

- Bussparkering Dammstraße
- Cykelparkering Dammstraße, Poststraße och „runt kyrkan“
- Cykelställ på hamnområdet

Kontakt

Kahnfährgenossenschaft Lübbenau & Umgebung eG
Dammstraße 77a · 03222 Lübbenau/Spreewald
Telefon +49- 35 42-22 25 · Telefax +49- 35 42-22 25
info@grosser-hafen.de

Hamnen

Den stora Spreewaldhamnen med sina restauranger och småaffärer är en mötesplats, där man känner sig välkommen! Gurkstråket lockar sina besökare med att provsmaka och inhandla de berömda Spreewaldgurkorna. Receptet hålls förstas hemligt... Från de många ölokalerna har man en god blick över folklivet. Den stora Spreewaldhamnen i Lübbenau har det största, dagliga utbudet av båtturer i Spreewald – såväl för familjer som större grupper.

Båtarna

Sedan mer än 150 år är det traditionella sättet att resa i Spreewald de typiska "Kähne", gondolliknande, flata båtar utan köl. Oftast är de byggda av furu, men numera ser man även den modernare aluminiummodellen. En typisk "Kahn" är 9 meter lång och mindre än 2 meter bred och man sitter på inbyggda bänkar. "Färjekarlen" berättar underhållande historier under hela rundturen, samtidigt som han stakar fram båten. Så kallas det traditionella sätt som han framför båten på. Med en över fyra meter lång askstång, stakar han sig framåt direkt från boten på floden. Utan stress, utan motor, endast med ett lätt plaskande från staken och med färjekarlens roande berättelser njuter ni av en oförglömlig tur genom Spreewaldlabyrinten.



Vid regn sätter vi upp ett tak på våra båtar – ingen blir blöt ombord!



Spreewald

Spreewald är ett historiskt kulturlandskap i den sydöstra delen av det tyska förbundslandet Brandenburg. Iögonfallande är den naturliga, labyrintliknande delningen av floden Spree, som man genom att anlägga kanaler har lyckats bygga ut väsentligt. Området är skyddat som biosfärreservat av UNESCO och tillhör ett av de mest bekanta och älskade resmålen i Brandenburg. De flata "Spreewaldkahn"-båtarna är ett gammalt, traditionellt färdmedel som tidigare använts till de viktiga, vardagliga turerna; resor till och från skolan, för att göra inköp, kreaturstransporter, utflykter till kyrkan och även som en allra sista resa till kyrkogården. Idag är turerna lugna, avkopplande turistattraktioner.



Upplev det mystiska Spreewald på en nattlig båttur; eld, vatten och ljus, träd, broar och hus i en förtrollande komposition!

www.spreewaelder-lichtnaechte.de
Telefon +49 35 42-22 25



GROSSER SPREEWALDHAFEN LÜBBENAU

DÅ LIKSOM NU

sedan 1853

Kontor
+49(0)3542 2225
www.grosser-hafen.de

Stor dagstur i „Hochwald“...

...Upplev den rena, orörda naturen som författaren Theodor Fontane njöt av här redan på 1800-talet.

Turen börjar vid den stora hamnen „Grosser Kahn-fährhafen“ i Lübbenau och tar oss genom byn Lehde och vidare till värdshuset „Wotschofska“. Här tar vi en kort paus i den morgonfriska alskogen. Vår tur går vidare längs Wehrkanalen, genom den majestätiska „Hochwald“, där alarna är i genomsnitt 25-30 meter höga. Vi glider förbi „das Schützenhaus“ och den gamla kvarnen som kallas „Kanowkvarnen“. Lagom till lunch kommer vi fram till „Pohlenz-Schänke“, en restaurang som ligger i utkanten av skogen. Här finns möjlighet att äta lunch för de som vill.

Efter uppehållet fortsätter vår färd längs Sprees största vattenled, förbi byn Leipe. Här kan vi ta ytterligare en rast om våra gäster önskar. Färden tillbaka till Lübbenau går tidigt på kvällen. På denna tur får vi uppleva Spreewald i alla dagens varierande facetter!

Tid inkl. uppehåll:

8 – 9 timmar

15 maj – 15 september
Tisdag, torsdagar,
lördagar & söndagar
kl. 09.30
Reservation
rekommenderas

Specialturer...

... till enskilda högtider och festligheter som påsk, Valborgsmässafton, Spreewaldparader, de unika museums- och Lehddefesterna och den enastående Spreewaldjulen.

Fasta datum

Vinterturer...

... där vi kryper tillsammans, inhöljda i mysiga ullfiltar och värmer oss med „Glühwein“ (ich würde das nicht übersetzen. Es gibt das Wort „Glögg“ auf Schwedisch. Es ist aber nicht genau das gleiche und ich glaube, das man das Wort „Glühwein“ auch versteht.).

Dessa turer för genom den stillsamma, vilande vinternaturen i Spreewald – ett mäktigt intryck som förstärks av de kala träden som tappat årets lövverk. Bara vid denna årstid kan man blicka riktigt djupt in i de Spreewaldska skogarna.

November till mars

Liten dagstur till Leipe...

...genom övre Spreewalds idyll.

Denna rutt tar oss genom byn Lehde till värdshuset „Wotschofska“. Efter en kort rast går färden vidare genom det pittoreska landskapet längs övre Spreewald och Burg-Lübbener-kanalen till byn Leipe, där vi gör ett lunchstopp. Men nya krafter åker vi tillbaka mot Lübbenau, längs Sprees största vattenled. Om vi har tid över, kan vi göra ett litet stopp i Lehde. Återfärden till Lübbenau tar ca. 30 minuter.

Tid inkl. uppehåll:

6 – 7 timmar

15 maj – 15 september
Gruppreservationer
rekommenderas



www.spreewaldwetter.de



Intryck från stranden

Sommarnattstur...

...rena romantiken!

Njut av den vackra naturen och den sagolika solnedgången på den lugna, drömliga Spree. Under uppehållet i Lehde passar det bra att inta en kvällsmåltid och även en kvällspromenad i byn är att rekommendera. Här bjuds på vackra vyer, där vi som omväxling kan se floden Spree från land! Återfärden till hamnen i Lübbenau gör vi i en stämningsfullt upplyst båt.

Tid inkl. uppehåll – vårt tips:

4 timmar (alternativt 3 eller 2 timmar)

15 maj – 15 september
måndag, onsdag, fredag och lördag
maj – augusti kl. 18.00
september 17.00
Reservation rekommenderas!



Korturen till Lehde kan på önskemål förkortas, dock utan prisreduktion. **Grupper, resebyråer och föreningar** ombeds kontakta oss direkt. **Familjer och privata resenärer** betalar ombord på båtarna.



BÅTTURER I SPREEWALD

En naturupplevelse genom slussarna...

...samspel mellan natur och teknik.

I lugna farvatten, fjärran från Sprees vältrafikerade huvudled beger vi oss till restaurang „Wotschofska“, en ö mitt i alskogen. Vi åker igenom flera handdrivna slussar – en mycket speciell upplevelse! Efter en paus på skogsrestaurangen „Wotschofska“, fortsätter vi färden via byn Lehde, tillbaka till hamnen i Lübbenau. Om ni önskar, kan vi ta en kafferast i Lehde eller varför inte göra ett besök på friluftsmuseet i byn?

Tid inkl. uppehåll:

5 timmar

Dagliga erbjudanden

från mars till oktober

...
Från november till februari endast på förfrågan.

Tel. +49 35 42-22 25



Den traditionella Wotschofska-turen

...som varit älskad i generationer.

Vårt mål är det bland träden gömda värdshuset „Wotschofska“. Till att börja med åker vi genom byn Lehde i Spreeskogen, för att sedan, längs djupa skogar och vackra ängar, komma fram till vår rastplats. Nu säger vi "smaklig måltid"! Returen går åter via Lehde – denna gång i eftermiddagstämning. Mot ett litet prispåslag, gör vi gärna ett extra stopp här om ni önskar! Ni kan då besöka friluftsmuseet eller i lugn och ro prova på "Spreewälder Plinsen" – regionens berömda pannkakor till en kopp kaffe.

Tid inkl. uppehåll:

4 timmar

(Med ett uppehåll i Lehde blir turen ca 4,5 timmar)

Lehde-rundtur...

...vår klassiska tur.

När vi lämnat hamnen i Lübbenau, åker vi genom den bebyggda omgivningen runt Lehde med sina stora agrikulturella ytor. När vi kommer fram till byn mitt i Spreeskogen, finns det tid att äta på något av värdshuset, besöka friluftsmuseet eller vandra runt i omgivningen. På vägen till och från byn kan vi njuta av utsikten från "huvudgatan" som här består av vatten.

Tid inkl. uppehåll:

3 timmar

Korttur till Lehde...

...en provtur för nykomlingar.

När vi har lämnat hamnen i Lübbenau, åker vi genom den bebyggda omgivningen runt Lehde med sina fruktbara jordbruksområden. I byn Lehde gör vi ett uppehåll på ca 30 minuter, där ett besök på friluftsmuseet, värdshuset "Fröhlicher Hecht", "Café Venedig" eller restaurang "Kaupen no 6" rekommenderas. Därefter åker vi tillbaka till vår utgångshamn.

Tid inkl. Uppehåll:

2 timmar

Båtlinje...

...Tysklands enda linjetrafik med Spreewaldskuta

Linjen går från den 15 maj till den 15 september, dagligen klockan 11.00 och 14.30 från „Grosser Kahn-fährhafen“ i Lübbenau till Spreewaldbyn Lehde och friluftsmuseet där. Detta är den absolut snabbaste förbindelsen mellan orterna och inte att förväxla med de ovan beskrivna, klassiska rundturen!

Paustips...

Uppehållen på er rundtur gestaltar ni på egen hand! Vi önskar er en trevlig tur, oavsett om ni väljer att besöka ett värdshus och prova på områdets specialiteter, att ta en promenad i byn Lehde eller att ta en titt på de gamla gårdarna från 1800-talet på friluftsmuseet! Vi hoppas att ni ska trivas hos oss!



Friluftsmuseet i Lehde

